

Kon. Harmonie
Sinte Cecilia
Halle



De Vrolijke
Noot



STAD HALLE
SINKSENFESTEN 2003

sinksenconcert

door de



Direkt: Kudi Runners
Voorzitter: Louis De Groot
Bevoorzitter: Joop Jacinth

zaterdag 7 juni 2003 —
Oesk Grote Markt Halle





Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle



Voorzitter:

Louis De Grève

✉ Brusselsesteenweg 42, Halle

☎ 02/356 67 36

Secretaris:

Christophe Chokier

✉ Nijvelsesteenweg 96, Halle

☎ 02/305 95 09

☎ 0496/95 80 28

Feestbestuurder:

Daniel Degreef

✉ Nachtegaalstraat 60

1502 Buizingen

☎ 02/356 77 11

Lokaal:

Nijvelsesteenweg 24, Halle

Internet:

<http://come.to/harmoniehalle>

harmonie.halle@pandora.be

De Vrolijke Noot

wordt gratis verspreid onder de
muzikanten en de leden

Nr. 7, oktober 2003, jaargang 3

Redactie en vormgeving:

Peter François

✉ Beertsestraat 45

1500 Halle

☎ 02/360 14 88

✉ devrolijkenoot@yahoo.com

V.U.: Louis De Grève

Oplage: 280 ex.

DVN 8 verschijnt begin januari



Artikels graag 4 weken vóór verschijning;
korte berichten 2 weken op voorhand.
U bent geen lid en wil DVN ontvangen,
neem dan contact op met de redactie.



Beste muzikanten en leden,

De Harmonie heeft enkele bewogen maanden achter de rug sinds het verschijnen van nr. 6. Dat is het minste wat je kan zeggen als je dit zevende nummer van De Vrolijke Noot openslaat. Een vruchtbare algemene vergadering, een mooie mis voor de overleden muzikanten, opgeluisterd door een klarinettenensemble, een zonnig Sinksenconcert, een lekkere barbecue van de jonge muzikanten en deelname aan de Gordel. De Harmonie moest ook afscheid nemen van drie gewaardeerde krachten. Het lokaal werd in de vakantie stevig onder handen genomen. Bij het hernemen van de repetities heeft de dirigent ontslag gegeven, zodat we op zoek gaan naar een nieuwe muzikale directeur.

Zijn dat niet allemaal tekenen van een vereniging waar leven in de brouwerij is? De muzikanten, het bestuur en de vele vrijwilligers zetten alvast hun beste beentje voor om het nieuwe seizoen te doen slagen.

Veel leesplezier!

In dit nummer:

- Redactioneel ----- p. 3
- Terugblik op ... ----- p. 4
 - Algemene Vergadering
 - Mis voor de overleden muzikanten
 - Sinksenconcert
 - Jaarafsluiter
 - Barbecue Jeugd
- Harmonie-nieuws ----- p. 15
- <http://come.to/harmoniehalle.be> ----- p. 19
- In memoriam Robert De Facq (1928-2003) ----- p. 20
- In memoriam Marcel Hanssens (1921-2003)----- p. 21
- Agenda ----- p. 22

Algemene Vergadering

Lokaal, 22 april 2003

Een algemene vergadering hoort niet enkel bij de traditie, het is vooral een gelegenheid voor de muzikanten om eventuele problemen aan te kaarten en vragen te stellen over de werking. De lekkere hapjes en de schuimwijn zorgden voor een ontspannen sfeer.

De voorzitter dankt de muzikanten en de bestuursleden voor hun inspanningen voor de concerten en de niet-muzikale activiteiten. Een speciaal woord van dank gaat ook naar de 'helpers': de vriendenkring en de echtgenotes.

De secretaris geeft een verslag van de vorige algemene vergadering en van de werking in 2002.

Na het verslag van de penningmeester (voorzitter De Grève) en de verificateurs worden de rekeningen van 2002 goedgekeurd. Verificateurs voor 2003 zijn Yannick Chokier en Sofie Soors.

Mis voor de overleden muzikanten

Paterskerk Halle, 4 mei 2003, 10u30

Ook dit jaar liet de Harmonie in de Halse Paterskerk een viering opdragen aan de overleden leden van de vereniging. Het afgelopen jaar hadden we overigens al het heengaan te betreuren van feestbestuurder Robert Cardijn, ere-vrede-rechter Robert Vanheghe en muzikant

Zeven aftredende bestuursleden worden bij handgeklap opnieuw verkozen: Jean Bonnewijn, Christophe Chokier, Daniel De Greef, Louis De Grève, Peter François, Mark Steenhoudt en André Vyt.

Als nieuw bestuurslid mochten we Stijn Vanschuerbeek verwelkomen, onze jeugdige klarinettist.

Vervolgens gingen we over tot de uitreiking van de eerste 'Eurekapijs' aan de persoon die tijdens het jaar het meest bruikbare idee in onze ideeënbus stopte. Bedenker André Vyt zette de uitreiking extra luister bij met een toespraak. Genomineerden waren Yolande Cérise, Steven De Haeck, Felix Demuylder en Stijn Vanschuerbeek. Onder luid tromgeroffel werd verkozen tot winnaar ... Stijn Vanschuerbeek! Hij kreeg een cd-bon voor zijn idee om voortaan meer in werkgroepen te werken binnen en buiten het bestuur.

PF

Henri Walders.

Zes klarinettisten (François, Pierre, Felix, René, Peter en Christophe) luisterden de viering op. Onder leiding van Amaury Walschot bracht dit gelegheidsensemble werk van Ennio Morricone (Once Upon a time in the West), Felix Mendelssohn (Es ist bestimmt in Gottes Rath), F. Thomé (Choral) en Bach (Jesu, meine Freude).

PF

Sinksenconcert

Kiosk Grote Markt Halle, 7 juni 2003



Bij een kioskoptreden is het weer steeds een heikel punt. Dit keer stelde de zon ons niet teleur: onze planeet en meer specifiek de Halse Grote Markt, werd fel beschenen. Van de tien terrasjes bleef dan ook geen stoel onbezet. Voor we ten strijde trokken, blies de voorzitter verzamelen rondom het standbeeld van Servais, onze geliefde ere-voorzitter, alwaar twee fotografen de Harmonie vereeuwigden.

Vervolgens toogden we naar de kiosk, en hieven we kort na half acht de overbekende *Marche Lorraine* van Louis Ganne aan. Het publiek wist dit wel te appreciëren. De toon was gezet. Tijdens de 'Four Contrasts for Wind' van T. John Ford konden we alle facetten van ons orkest demonstreren. Vooral Marleen en Amaury kwamen solistisch stevig uit de hoek. De volgende twee stukken vormden het hoogtepunt van ons concert: 'Eerste Peer Gynt Suite' van E. Grieg is een zeer bekende melodie, maar

dat maakt een goede uitvoering des te moeilijker. Maurice Bonnaerens, onze oud-dirigent, feliciteerde ons achteraf voor de keuze van het arrangement. Het is namelijk niet makkelijk om goede bewerkingen van symfonische muziek op de kop te tikken. Het tweede zware werk was 'Dimensions' van Peter Graham. In feite een wedstrijdwerk, maar die avond toch geprogrammeerd omwille van de grote *genietbaarheidsfactor*.

De 'Suite Provencale' van Jan Vander Roost, een bewerking voor groot orkest van een kamermuziekwerk, leek voor de toehoorder een niet zo moeilijk stuk, maar de kopersectie weet wel beter. Zij hebben zich voortreffelijk van hun taak gekweten.



foto Guido François

Mark Bosmans liet de Grote Markt genieten van de schitterende jazzy solo

'Harlem Nocturne'. Er zat als het ware een bigband op het podium. Wat mij betreft één van de best gebrachte stukken die avond. Als afsluiter was 'Fandango' van Frank Perkins een geschikte keuze. Dit Zuid-Amerikaans getinte werk paste perfect bij de sfeer en de temperatuur. Nagenieten op een terrasje van de Grote Markt was nadien zeker de boodschap!

Na afloop brachten de muzikanten een welverdiend bezoek aan twee van onze leden-café's.

Het bestuur bedankt graag de muzikanten voor hun inzet, de Stad Halle voor de medewerking en de sympathisanten, wier aanwezigheid ons veel plezier doet.

See you next year!

Peter en Christophe,
Uw verslaggevers ter plaatse



Jaarafsluiter

Lokaal, 1 juli 2003

Na afloop van de laatste repetitie van het seizoen hieven we het glas op een geslaagd werkjaar. We mogen tevreden

terugblikken op ons solistenconcert, het banket, het winterconcert, de steak-kermis en het sinksenconcert.

Van musiceren krijg je honger, dus had Jang ook gezorgd voor gevulde minipistoleetjes. Dat smaakte! PF

Barbecue jeugd

Ten huize Chokier, 5 juli 2003

Ongelooflijk geslaagde barbecue! Met dat gevoel ging ik zaterdag (of beter zondagmorgen) slapen. Het was leuk, het was lekker en supergezellig. De afwezigen hadden weeral ongelijk. Ondanks het slechte weer overdag werden mijn schietgebedjes verhoord. Rond 15u maakten de donkere wolken plaats voor een min of meer stralend zonnetje.

Hoewel het uur van bijeenkomst voor de ene al wat duidelijker was dan voor de andere, was iedereen present rond 18u30. De goeie sangria kon voor de vroege vogels de wachttijd wat aangenaamer maken. Hoe meer volk er toekwam, hoe gezelliger het werd. De kolen werden witgestookt en het bakken kon beginnen. Het menu zag er als volgt uit: een brochette, een stuk kippenfilet en een stuk chipolatta, vergezeld van een groentenbuffet à volonté. Als dessert was er een frisko voorzien.



foto: Christophe Chokier

De eerste ronde verliep zonder probleem en de burens zullen geweten hebben dat ook Pieter aanwezig was. De straffe verhalen uit Ierland en het muziekkamp vormden een leuk entertainment. Om dan niet te spreken over de verrassings-surprises. Maar iedereen had wel iets te vertellen en je zag dat het deugd deed om weer allen samen te zijn. De tweede ronde kwam al iets langzamer op gang aangezien de brochette wel een heel stuk was, maar iedereen deed zijn best. Nadat de kolen bijgevuld waren konden we de chipolatta aanvallen. Bij sommigen viel dat wat tegen, bij anderen ging die nog vlotjes binnen (nietwaar familie Plessers?).

Het werd stilaan donker en frisser. Gelukkig beschikten we over een tuinkachel. Als ervaren scoutsman wist Stijn het vuurtje in gang te krijgen. En daar zaten we dan, allen gezellig rond de pot. Het ene verhaal volgde het andere op, maar toen iedereen zijn frisko vasthad werd het plots muisstil. En smaken dat het deed! Het leek of niemand naar huis wilde, maar toen Thomas S een telefoontje kreeg was voor hem de pret uit. 11 uur was echt het langste dat hij mocht blijven. De rest bleef nog even zitten en Stijn ontpopte zich tot een ware stoker (letterlijk). Rond 1u hield iedereen het voor bekeken en maakten we een eind aan onze eerste barbecue-avond.

En wat vond iedereen van deze activiteit? Voor herhaling vatbaar natuurlijk!!

CC

Muziekkamp

Retie, 30 juni tot 4 juli 2003

Drie jeugdige muzikanten van de Harmonie trokken op Muziekkamp: Maarten, Pieter en Katleen. De Play-In werd georganiseerd door Vlamo-Vlaams-Brabant en vond plaats van 30 juni tot 4 juli in Retie. De Harmonie kwam voor 50% tussen in het inschrijvingsgeld.

Een week lang werd hard gerepeteerd. Op het slotconcert kon het publiek genieten van een indrukwekkend

programma: Overture to Candide (Leonard Bernstein), Slavia (Jan Van der Roost), Alpina Saga (Thomas Doss), Spartacus (Jan Van der Roost), Elsa's procession (Richard Wagner), Pacific Dreams (Jacob De Haan), Salsa Suspension (Peter Kleine Schaars) en Deep Purple Medley (arr. T. Sahashi). Het slagwerkensemble bracht ook twee slagwerkstukken.

Een geslaagd concert, en een toffe week, zo vertelden de deelnemers!

PF

De Harmonie werft muzikanten aan!

Speelt u een blaasinstrument of slagwerk,
en wil u graag in groep musiceren, dan bent u welkom!

Repetities:

dinsdagavond van 20 tot 22u op de Nijvelsesteenweg 24 in Halle

Contact: 02/ 305 95 09 (Christophe Chokier)



Zij gingen van ons heen ...

→ Op 28 april 2003 betreurde de Harmonie het heengaan van oud-muzikant **Henri Walders** (°1926). In oktober 2001 moest hij tot zijn grote spijt wegens gezondheidsredenen zijn bariton neerleggen. De Harmonie blijft hem dankbaar voor bijna veertig jaar inzet, en biedt de familie haar medeleven aan.

→ In juli overleed oud-muzikant **Marcel Hanssens** (zie een in memoriam op p. 21).

→ Op 26 augustus ging **Robert De Facq** (°1928) van ons heen. Decennialang was Robert een stuwende kracht achter de Harmonie, als bestuurslid, en later als feestbestuurder en ondervoorzitter. Voorzitter De Grève schreef een in memoriam (zie p. 20)



Zij kregen vele telgjes ...

→ Heuglijk nieuws ten huize Steenhoudt: trompettist en bestuurslid Marc Steenhoudt en Patricia melden de **geboorte** van hun kindje, Lisa. Welkom in de grote Harmoniefamilie!

Zilver en goud!

→ Op 27 juli 2003 vierden fluitiste Sofie Soors en haar echtgenoot hun **zilveren huwelijksverjaardag**. Precies op dezelfde dag was het feest bij haar collega-fluitiste, Yolande Cérise. Zij en haar man zijn **vijftig jaar gehuwd!** De Harmonie stuurde beide echtparen gelukwensen en een bos bloemen. Proficiat!

Jeugd

→ Regelmatig komen de jonge muzikanten van de Harmonie eens samen. Zo organiseerden ze begin juli een **barbecue** bij Yannick en Christophe. Dat het een gezellige avond werd, vertelt Christophe op p. 9.

Begin september trokken we traditiegetrouw naar De Gordel. Zeven sportievelingen verschenen aan de dertig kilometer fietsen. Hierbij mogen de tien kilometer heen en terug naar Sint-Genesius Rode worden bijgeteld, zodat de vijftig kilometer in zicht komt!

Het Wettelijk Depot

→ Van elk tijdschrift dat in België verschijnt, moet een exemplaar worden bezorgd aan het **Wettelijk Depot** van de Kon. Bibliotheek Albert II te Brussel. De redactie van De Vrolijke Noot wou zich niet aan deze plicht onttrekken. Sinds kort vindt u DVN 1-7 terug onder het depotnummer BD 53238.

Infrastructuur

→ Nu onze vereniging permanent over een **lokaal** kan beschikken, dat werd aangekocht door drie bestuursleden, was het de hoogste tijd om alles eens op te knappen. De ideale periode hiervoor was de grote vakantie. Een ploeg van vrijwilligers werd samengesteld om alles tot een goed einde te brengen.

Half juli begonnen we met het afbreken van de twee bergingsruimtes in de zaal. Zo creëerden we extra repetitieruimte. Het brandbaar hout werd meegenomen voor de stoof.

Een tweede zware taak was het opbreken van de vloer in de keuken. Daar stonden vroeger de biervaten van het café. Waarschijnlijk werd er vaak gemorst, want de houten vloer was helemaal rot. Er ontstond een enorme hoop hout, stof en afval! Op woensdag 6 augustus werden daarom de vrijwilligers opgetrommeld om de container met afvalmateriaal te vullen. Al snel bleek dat we alles goed moesten schikken.

Nu alle rommel opgeruimd was, konden we beginnen aan het restauratie- en herstelwerk. Enkele taken die reeds werden uitgevoerd: nieuwe gipsplaten bevestigen aan de muur, alle muren afkuisen met ontvetter, stofzuigen, gaten in de vloer herstellen, het café opknappen en opruimen, muren schilderen, plafond ontstoffen, nieuw vasttapijt plaatsen, sanitair herstellen, afvoer ontstoppen, verlichting vervangen

Op de eerste repetitie zag iedereen dat het goed was. De frisse kleur en geur gaf iedereen de inspiratie om er in te vliegen. Het bestuur wenst dan ook diegenen te bedanken die hun steentje hebben bijgedragen. Je kan alvast op de website de foto's van de werken gaan raadplegen.

Muzikanten

→ Op de repetitie van 2 september mochten we Freddy Reynders verwelkomen. Hij speelt altohoorn. In het dagelijkse leven werkt hij bij de politie.

Met het aanbreken van het nieuwe werkjaar zagen we ook Steven Tondeur (trompet) en Wendy Bardijn (klarinet) terug, die voor hun studies een jaar hadden vrijgenomen.

Enquête

- In juli kregen de muzikanten de kans via een anonieme enquête hun mening te geven over de werking van de vereniging (bestuur, lokaal, repetities, activiteiten, ...). Naar aanleiding van deze enquête heeft dirigent Rudi besloten om niet meer met onze vereniging samen te werken. Ondanks deze delicate situatie wenst het bestuur hem te bedanken voor het werk en de inspanningen die hij in onze vereniging gestoken heeft. We zijn nu op zoek naar een nieuwe dirigent, maar tot en met het aperitiefconcert in oktober helpt oud-dirigent Maurice Bonnaerens ons uit de nood.

<http://come.to/harmoniehalle.be>

Wie onlangs op onze website surfte zal het al gemerkt hebben: de layout en inhoud werden grondig aangepast en vernieuwd. Dat is ondermeer het resultaat van een herstructurering binnen de vorige site.

Het eerste wat opvalt is het uitklapbaar menu (voor de kenners: volledig in javascript geschreven). Je kan nu van om het even waar in de site naar om het even welke andere pagina. Het menu in de linkerkantlijn dient om snel naar de blikvangers te browsen.

Een tweede nieuwigheid is de handige nieuwsscroller op de hoofdpagina. Het laatste nieuws scrollt nu automatisch over je scherm. Gaat het iets te vlug? Geen probleem: ga met de cursor op het venster staan en alles staat stil.

Elke pagina heeft nu ook dezelfde layout. Dat is vooral voor de webmaster handig omdat met 1 klik alle pagina's aangepast kunnen worden.

De orkestsectie heeft enkele nieuwe submenu's. Zo kan je nu de repetitiekalender raadplegen, en de stukken die op de pupiter liggen.

Ook aan de jeugd is gedacht. In een aparte rubriek staat een verslagje van de voorbije activiteiten. Voor hen en voor alle andere nieuwsgierigen is er een forum, waar iedereen zijn gedacht kwijt kan. Wel moet je je eerst even laten registreren.

De vaste waarden werden behouden: ons archief met alle nummers van DVN en foto's van voorbije activiteiten, de (beknopte) geschiedenis van onze vereniging, de kalender, het gastenboek en links naar sponsors en onze favoriete muzikale websites. Benieuwd? Ga dan vlug naar <http://come.to/harmoniehalle> en laat iets weten via mail, het gastenboek of het forum.

Christophe Chokier

In memoriam: Robert De Facq (1928-2003)

Robert De Facq was gedurende jaren een van de basiswerkers in de Harmonie. Ik heb hem gekend sinds hij begonnen is als muzikant, tijdens de oorlogsjaren, ongeveer samen met mij. Hij had de klarinet gekozen. We waren beiden leerlingen van Guillaume Heyvaert in de stedelijke muziekschool (die men toen nog de "Conservatoire de Musique" noemde).

Persoonlijk ben ik het bestuur van de vereniging opgenomen als hulp-bibliothecaris (bij Leopold Carlier) in maart 1945. Twee jaar later werd Robert als tweede hulp-bibliothecaris aangeduid. Opnieuw liepen onze wegen samen.

Ook een dansorkest "Hallensia-band" hadden wij samen opgericht in 1947, en beiden speelden wij in de "Union Musicale". In 1954 gaf hij zijn taak in de bibliotheek op en werd gewoon bestuurslid als commissaris. In 1959 stapte hij omwille van meningsverschillen uit het bestuur, maar, bekommerd als hij was om de gang van zaken in de Harmonie, kwam hij al in 1961 terug en nam de taak van feestbestuurder waar. In 1968 werd hij ook tot ondervoorzitter gekozen, toen ikzelf adjunct van voorzitter Joseph Frison werd om deze bij te staan en dikwijls te vervangen. Tot dan liepen onze wegen parallel.



In februari '85 gaf hij ontslag als feestbestuurder, maar hij bleef ondervoorzitter en muzikant tot 1991. Omwille van problemen met de werking van zijn vingers moest hij het instrument neerleggen. Als onderscheidingen voor bewezen diensten ontving hij in 1976 de medaille van verdienste in verguld zilver en in 1986 de medaille Ex suo Promerito 1e klas van de Muziekfederatie van Brabant. Intussen hadden we voor hem ook de Gouden medaille in de Kroonorde aangevraagd en bekomen (1985). Die erkenning stelde hij zeer op prijs.

Robert overleed op 26 augustus 2003.

L. De Grève

Foto's: Robert De Facq en Louis De Grève (jaren '70; Robert De Facq in de processie van 1987

In memoriam: Marcel Hanssens (1921-2003)

Marcel Hanssens is niet meer. De Harmonie verliest een gewaardeerd oud-muzikant. De eerste noten op de klarinet leerde Marcel in onze vereniging, op dertienjarige leeftijd. Hij bleef er vijftientwintig jaar en assisteerde een poos als onderdirigent Raoul Beaumez.



Als leraar klarinet in de Halse muziekschool (1945-1967) leerde hij tientallen Halse kinderen de eerste noten muziek. Nadien zetelde hij nog regelmatig in de jury bij openbare examens van leerlingen van zijn opvolger, Bernard Duvillers. Enkele jaren geleden was hij ook bij mijn openbare proef aanwezig. Er straalde zo'n bezieling, zo'n liefde voor de muziek van hem uit. Hij kwam me achteraf feliciteren, en fluisterde me toe:

'Volhouden. Muziek is het mooiste wat er is'.

Een internationale carrière riep. In 1960 richtte hij in Brussel het 'Klarinettenkwartet – Marcel Hanssens' op. Het concerteerde over de hele wereld en werd overal toegejuicht. Speciaal voor dit ensemble schreef hij meer dan tweehonderd werken, en met zijn ensemble gaf hij 1500 concerten; zes platen en één cd bracht hij op de markt. Dankzij de optredens van het ensemble werden de componisten geboeid en schreven ze werk voor klarinetkwartet. Dat resulteerde in meer dan honderd creaties. In 1991 kreeg Marcel Hanssens de titel van Cultureel Ambassadeur van de Belgische muziek en later het bronzen ere-beeld 'Fuga' van de Unie van de Belgische Componisten. In juni 2003 nog reikte de Stad Halle hem een ereplakket uit. Die kon hij echter niet meer in ontvangst nemen.

Een talentvol componist en dirigent, een bezield leraar, een goed mens ging van ons heen. Rust in vrede, Marcel.

Peter François

oktober – december 2003



Zondag 12 oktober 2003, 20u

Slotconcert Play-In in Cultuurcentrum 't Vondel Halle. Toegang gratis.
De hele dag studeert een gelegenheidsorkest ol.v. Willy Clabos, Jan Loris en Eric Devis een programma in voor het slotconcert om 20u. Een tiental muzikanten van de Harmonie doen mee.



Zondag 26 oktober 2003, 10u30

Aperitiefconcert in Cultuurcentrum 't Vondel Halle. Toegang gratis.
Het wordt een heuse dansmuziekspecial, met bekende dansmuziek uit de voorbije decennia. Van Peter Gustav tot Freddy Mercurie. En we halen het prachtige Rockiana nog eens uit de kast, gedirigeerd door de componist himself: Maurice Bonnaerens!



1 november 2003

Plechtigheid op het kerkhof van Halle naar aanleiding van Allerzielen, om 12u.



11 november 2003

Plechtigheid op de Halse Grote Markt en het Albertpark. Vertrek om 12u op de Grote Markt.



Zaterdag 15 november 2003

Sint-Ceciliabanket in zaal Lindegroen Buizingen. Receptie vanaf 19u, buffet om 20u.
Aan de muzikanten wordt dit banket gratis aangeboden; leden en sympathisanten betalen een bijdrage.

Januari-maart 2004



Zaterdag 24 januari 2004, 19u30

Winterconcert in Cultuurcentrum 't Vondel Halle.
Een uniek optreden van Brel-interpretator Sébastien Cools.
Samen met de Harmonie brengt hij werk van de
ongeëvenaarde Franse zanger Jacques Brel, net 25 jaar
geleden overleden.



Zaterdag 28, zondag 29 feb. maandag 1 maart 2004

Steakkermis in zaal Lindegroen Buizingen, ten voordele
van het Instrumentenfonds.
Geniet van een lekkere steak, en steun onze vereniging!

Schrijf deze data al in uw agenda!

*Luister naar de aankondiging van onze activiteiten op
Radio Contact*



Activiteitenkalender jeugdige muzikanten:



november 2003

De jeugdige muzikanten gaan naar The Night of The Proms in het Antwerpse Sportpaleis (datum nog vast te leggen).



december 2003

Kerstfeestje voor de jeugdige muzikanten van de Harmonie, in het lokaal (datum nog vast te leggen).



De Harmonie poseert voor het standbeeld van Adrien-François Servais, die precies 175 jaar geleden dirigent werd van de vereniging. (foto G. François, 7 juni 2003)